

Προβολή της ταινίας "her job"

και συζήτηση για την οικιακή βία και αόρατη εργασία

Θυμάμαι τη φιγούρα της μητέρας μου που ολημερίς καταπιανόταν με το νοικοκυριό του σπιτιού, και έπειτα νυσταγμένη πάνω από τα τετράδιά μου, καμάρωνε για το πόσο στρογγυλά κάνω τα γράμματα σε αντίθεση με εκείνη που δεν πήγε ποτέ στο σχολείο. Θυμάμαι το ακίνητό της βλέμμα όταν κοιτούσε έξω από το παράθυρο ρουφώντας το τσιγάρο από το πακέτο που είχε αγοράσει με το λιγοστό χαρτζιλίκι που της είχε αφήσει ο πατέρας, και όταν εκείνος αργά την νύχτα γυρνούσε, τη θυμάμαι να πνίγει τους λυγμούς της πάνω στο μαξιλάρι, για να μην την ακούσω και ανήσυχα κοιμηθώ.

Όλες μας μεγαλώσαμε σαν μελλοντικές καλές νοικοκυρές, σύζυγοι & μητέρες. Τα οικιακά καθήκοντα, η φροντίδα των παιδιών & των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας, μάθαμε πως είναι το βιολογικό μας πεπρωμένο & μας το περιέγραψαν σαν προσφορά, αγάπη και φροντίδα που δεν δύναται να αποτιμηθεί. Και έτσι η γυναικεία μη αμειβόμενη- αόρατη εργασία πέρασε και σε εμάς ως εθελοντική & δεδομένη. Και οι άντρες μετατράπηκαν σε έμμισθους εργάτες, ενώ οι γυναίκες σε νοικοκυρές που εγκλωβίστηκαν στο σπίτι, επιφορτισμένες με τα «καθήκοντα του σπιτιού», να εξαρτώνται από τον άντρα «κουβαλητή».

Και ακόμα και σήμερα, που πλέον ως γυναίκες εργαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό εκτός σπιτιού, εξακολουθούμε να επωμιζόμαστε το βάρος του νοικοκυριού & την φροντίδα των παιδιών. Και φυσικά ο έμφυλος καταμερισμός εργασίας είναι προέκταση της αόρατης οικιακής εργασίας, αφού συχνά τα αμειβόμενα επαγγέλματά που κάνουμε θεωρούνται «γυναικεία υπόθεση» γιατί προϋποθέτουν χαρακτηριστικά που αποδίδονται στερεοτυπικά στο ρόλο της γυναίκας.

Απέναντι στο πατριαρχικό αυτό σύστημα που επιβάλλει τους έμφυλους ρόλους και την υποτίμηση των ζώων μας, επιλέγουμε να συλλογικοποιούμε τις ανάγκες μας και να χτίζουμε σχέσεις αλληλεγγύης. Ως γυναίκες που οραματιζόμαστε μια ελεύθερη κοινωνία, στεκόμαστε δίπλα η μία στην άλλη, ενδυναμώνουμε η μία την άλλη, αμφισβητούμε και συγκρουόμαστε με κάθε μορφή εξουσίας μέχρι την χειραφέτηση και την ελευθερία.

Σάββατο 04/7 στις 21:00

στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω Πατησίων
Νάξου 75 & Κρασσά

maleficia πολιτική ομάδα ενάντια στην έμφυλη καταπίεση και σε κάθε μορφή εξουσίας

