

ΠΡΟΒΟΛΗ “ΟΙ ΑΤΙΘΑΣΕΣ”

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12 19.30

**Σ' αυτή την κοινωνία την πατριαρχική
χαίρομαι που έχω εσένα για αδερφή**

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια οικογένεια* με πέντε αδερφές που ζούσε σε ένα χωριό. Όλα έμοιαζαν να κυλούν καλά, υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Οι αδερφές αυτές ήταν πολύ ατίθασες*.

Ενώ έπρεπε να μένουν σπίτι, έβγαιναν. Ενώ έπρεπε να φοράνε μακριές φούστες φορούσαν κοντές. Ενώ έπρεπε να παντρευτούν, έβρισκαν φίλους και έκαναν σεξ. Και ενώ έπρεπε να σιωπάσουν, έκαναν “θόρυβο”! Και ο θόρυβος ενοχλούσε κάθε οικογένειά που εκτός από παιδιά ήθελε να γεννάει και άλλα στερεότυπα και καταπιέσεις. Ήταν έτσι δύσκολο για τις αδερφές να αντέξουν.

Είχαν όμως η μια την άλλη... και ο θόρυβός τους έγινε τελικά μια ιστορία αλληλεγγύης, μοιράσματος και αντίστασης. Και η ιστορία αυτή συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.

Ενάντια σε αυτό το σάπιο πατριαρχικό σύστημα που θέλει τα σώματά μας φυλακισμένα και απομονωμένα, που χτίζει ολοένα και ψηλότερους φράχτες για να μας απομακρύνει από τα θέλω μας, τη σεξουαλικότητά μας, την ευχαρίστησή μας, την ελευθερία μας.

**Στέκι ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Ναξου 75 & Κρασσά (Κολιάτσου)**

Ενδυναμώνουμε, φροντίζουμε, προστατεύουμε η μία την άλλη, δημιουργούμε ασφαλείς χώρους που θα στεγάζουν τα φεμινιστικά μας προτάγματα και αγωνιζόμαστε μέχρι την καταστροφή αυτού του συστήματος που προάγει την κυριαρχία πάνω στα σώματα και τις ζωές μας.

Γιατί συλλογικά θα γκρεμίσουμε τους φράχτες της καταπίεσής μας.

Γιατί συλλογικά θα πάρουμε τα σώματά μας πίσω.

Γιατί συλλογικά θα κερδίσουμε ξανά τα όνειρα που μας κλέψανε.

**Με μια αδερφή μπορώ να σωθώ
με εκατό να ακουστεί η φωνή μου
με χιλιάδες να ανατρέψω**

*η λέξη **οικογένεια** προέρχεται από τις λέξεις **οίκος + γένος (γίνομαι)**. Αποτελεί λοιπόν το μέρος αυτό που μαθαίνουμε τί και πώς πρέπει να είμαστε για να υπάρξουμε μέσα στην κάθε κοινωνία. Είναι το πρωτόλειο στάδιο συγκρότησης των κοινωνιών και συχνά ο καθρέπτης τους. Η οικογένεια λοιπόν στην πατριαρχική κοινωνία είναι το μέρος που μαθαίνουμε τί σημαίνει να είσαι γυναίκα, τι επιτρέπεται να κάνεις και τί όχι και φυσικά για τί προορίζεσαι.

* η λέξη **ατίθασες** χαρακτηρίζει αυτές που δεν πειθαρχούν, δεν υπακούν